



# תנועת הידידות / תלמוד-נודד

## 8 מפגשים בטבע – חמישי-שישי – אחת לחודש

(2 מחזורים של 4 מפגשים)

### בהנחיית: דני לסרי ואבינועם מיימון

#### על המפגשים:

מחנה לומד המתקיים כל פעם במקום אחר בארץ, ליד עץ או מעיין בטבע. חמישי-שישי. זמן לעשות הפסקה בשגרת היומיום, לעצור לנוח ולקבל פרספקטיבה, לחזור לטבע לפשטות שלו ולמקצב שלו, להיפגש מפגש אנושי כנה ופתוח, ללמוד באופן חוקר ופתוח נושאי ליבה אישיים וכלליים השופכים אור על החיים, לשהות בתוך אקלים דיאלוגי המחלחל ומשפיע על כלל ההוויה, ולהיזכר בעיקר.

#### הקבוצה:

זו קבוצה שממשיכה ומתחדשת מדי שנה, וותיקים ומצטרפים חדשים. השנה אנו מבקשים ליצור קבוצה קבועה (עד עשרים משתתפים) לשמונת המפגשים. יחד עם זאת, ניתן להירשם למחזור יחיד (4 מפגשים). המפגשים פתוחים לנוע בהם כרצונכם – אל תרגישו מחויבים להשתתף בפעילויות. אפשר לבוא ופשוט לנוח, ללכת לטייל, או כל דבר אחר שמתאים. אנחנו מציעים מרחב ומנחים תהליך לא מכותיבים שום דבר. קחו בחשבון שנקמת כאן קבוצה, גם אם ליומיים, היא מציפה תהליכים הקשורים לשאלת השייכות.

השהות הלא פורמאלית, אקלים החירות, הטבע, השיחות, החקירה המשותפת, לימוד הטקסטים, מעגלי הסיפורים, העבודה בזוגות, ההקשבה לגוף והעבודה עם הגוף, הברור בקול רם, הכתיבה, הטיולים לבד, כל אלה תומכים במסע הזה אל המרחב הידידותי וההיזכרות בעיקר.

עוד על הגישה אפשר למצוא כאן: [www.dialogit.org](http://www.dialogit.org)

#### על המנחים:

דני לסרי, הוגה, סופר ומחנך. אבינועם מיימון, מחנך, מטפל ומנחה קבוצות.

#### מיועד לכל אדם

#### מסגרת המפגשים:

מקום: נפגשים בטבע, כל פעם במקום אחר בארץ. זמן: מיום חמישי ב-15:00 ועד יום שישי ב-12:30. התארגנות: ישנים בחוף (ללא אוהלים), ביטול משותף, צמחונית. תשלום: 1200 ₪ למחזור של 4 מפגשים. אפשר להתחיל במחזור ראשון ולראות אם רוצים להמשיך גם למחזור השני. דמי הרשמה 200 ₪ כלולים בתשלום ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

הרשמה: ההרשמה כוללת מפגש הכרות קצר עם אחד המנחים. מוזמנים לתאם מפגש בחודשים הקרובים.

אבינועם (אזור המרכז): 0524-244478 דני (אזור הצפון): 0545-818711

תאריכי המפגשים: מחזור ראשון: 11.10, 8.11, 13.12, 10.1 מחזור שני: 7.2, 7.3, 11.4, 2.5. במקרה של מזג אוויר סוער במיוחד המפגש יידחה בשבוע – כדאי לשמור גם את המועדים הללו פנויים.